

DOOPGEDICHTEN



Gelezen door:

PAPA

Je weet niet zeker
Hoe ik van jou hou
Maar ik heb zelf geen flauw idee
Hoe ik zonder jou zou
En elke dag weer
Hou ik steeds meer en meer
Hou ik steeds meer en meer
En meer en meer van jou

Gelezen door:

MAMA

Wat een genot om naar je te kijken,
vol levensvreugd en kracht
Wat heerlijk dat wij je hebben mogen krijgen,
zo'n stralende pracht
Wat geweldig dat je in ons midden bent
en je voor ons hebt gekozen
Lief Bregje welkom in ons gezin
laat een mooie toekomst maar komen

ALS MENS

Zijn wie ik ben
Zo ben ik geboren
Ik zie.. voel het leven
Zo als het is gegeven
Geven en nemen
Met een lach en een traan
Met de zee en de lucht
De vogels en dieren
De bloemen en de rust
Als mens op aarde
In een.. bijzondere leven

LAAT ALLE KINDEREN VAN DE WERELD

Laat alle kinderen van de wereld,
stralen in de zonneschijn.

Laat alle kinderen van de wereld,
onze nieuwe toekomst zijn.

Vraag alle kinderen van de wereld,
ons te tonen hoe voortaan.

Er een grote mensenwereld,
zonder oorlog kan bestaan.

Met welk recht de grenzen sluiten,
vrijheid is niet illegaal.

Alsof een vogel pas mag fluiten,
Als hij fluit in onze taal.

Het kan niet zijn dat wij genieten,
van teveel al was het niets.

Terwijl er gisteren kinderen sliepen,
ergens buiten, zonder iets.

Laat alle kinderen van de wereld,
Samen dansen met de maan.

Laat alle kinderen van de wereld,
elke avond slapen gaan.

Schenk alle kinderen van de wereld,
net als wij een warm thuis.

Zonder grote mensenwereld,
waar men vluchten moet van huis.

Laat alle kinderen van de wereld,
samen spelen in hun straat.

Schenk alle kinderen van de wereld,
in hun ogen kattenkwaad.

Schenk alle kinderen van de wereld,
steeds hun lieve mooie lach.

Laat alle kinderen van de wereld,
blij zijn met een nieuwe dag.

GEDICHT

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk:
zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

GEDICHT

Verbonden met vader en moeder
Natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
Vier jij hier dit feest met ons mee
Je hebt al een naam
Maar je krijgt er een bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
Van de vader, de zoon en de heilige geest

SPEEL MAAR

Speel maar mijn kind,
In je leven dat pas begint.
Waar men geweld en haat niet vindt.
Door kind te zijn in deze wereld nu nog zo klein.
Vormen eerlijkheid en eenvoud jouw domein.
Wees jezelf maar en geniet.
Zing gewoon je kinderlied.
Lach weer na een klein verdriet.
Want jouw leven, geven en beleven.
Het is zo echt
Dat is mens zijn zoals God heeft gezegd.

Zo lief, zo van ons en ook zo bijzonder

Zo lief, zo van ons en ook zo bijzonder
Jij bent voor ons een onbeschrijflijk wonder
Je staat nog aan het begin van je leven
Dat aan ons allemaal ook eens is gegeven
Er staat nog zoveel met je te gebeuren
Ik zal proberen het al een klein beetje voor
je in te kleuren

GELUK

Geluk is voor de één een snelle auto
en voor de ander een wandeling op een mooie dag
Het zit in hele grote dingen en in hele kleine
als je het tegenkomt, koester het dan, spreek het uit, dat mag!

GEZONDHEID

Gezondheid is zo waardevol en bovendien een kostbaar goed
Het is iets waar je heel zorgvuldig mee omgaan moet
Je hebt het misschien niet altijd zelf in de hand
Maar wees er zuinig op en leef met je verstand

LIEFDE

Liefde heb je vanaf je eerste uur gekregen en gegeven
Het is iets overweldigends, een rode draad door heel je leven
Wat je krijgt en wat je geeft zal altijd bij je blijven
En de moeilijke momenten voor jou proberen te verdrijven.

VRIENDSCHAP

Vriendschap is iets dat je je hele leven geven mag
Je prijs hiervoor is af en toe niet minder dan een lach
Ga zorgvuldig om met diegene die je vriendschap onder-schrijft
En iets zal ervoor zorgen dat dit altijd bij je blijft
Dit zijn de fundamenteën van ons bestaan en ook van die van jou
Je leven wordt hiermee een stevig leefgebouw
Houd ruzie, verdriet en bedrog altijd ver van je vandaan
Mocht het je toch treffen, dan zal er altijd iemand naast je staan.

OP DEZE SPECIALE DAG

Jij bent nog nieuw op aarde,
jij bent er nog maar net.
En nu al heb jij van die aarde
een stukje in het zonnetje gezet.
Jij bent nog klein,
maar al oh zo bijzonder.
Welkom kind, jij mag er zijn.
Wat ben jij een klein groot wonder.
Op deze speciale dag
laten wij jou dopen met water.
God zegt; dat je er mag zijn
en een lichtje bent voor nu en later.
Dankbaar noemen wij jouw naam,
geweldig dat wij hier mogen staan,
en de belofte mogen beamen,
dat God met jou mee zal gaan.

KINDERVREUGDE

Klein kereltje je mag hier spelen.
Met schepje emmertje en zand,
Je bent, zo blij en zo gelukkig,
Want heel dichtbij is mamma's hand.
Je grote blauwe ogen stralen,
je krijgt de kans om kind te zijn.
De toekomst ligt nog voor je open.
Al weet je het niet je bent nog klein. '
Als wij nu samen naar je kijken,
Blinkt in onze ogen soms een traan
Van dankbaarheid, voor zoveel rijkdom ,
Dat wij steeds naast je mogen staan.
Klein kereltje, blijf maar genieten,
Er is nog zoveel moois te zien,
Je kinderjaren zijn de mooiste,
En het gelukkigst bovendien.

ALS JE IN MIJN OGEN KIJKT

Lijkt de wereld stil te staan
De wind houdt op met waaien
En bevroren is de maan
Je bent stralend als de zon
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn
Ik wist niet dat ik na een blik
Zo veel van je houden zou
Maar ik weet nu al niet eens meer
Hoe ik leefde zonder jou
Voor zoveel wezenlijke dingen
Leek ik blind tot dit moment
En die zijn ineens zo zichtbaar
Nu dat jij er bent
Oh, ik hoop dat ik je geven kan
Wat jij me geeft
Zo lang ik leef...
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
En ik hoop dat je ooit voelen mag
Wat ik nu voel
Wat ik bedoel
En wat in woorden niet te vangen is voor mij
Wanneer je in mijn armen ligt
En zo tevreden naar me lacht
Lijk ik alles te vergeten
Dat daar buiten op mij wacht
Alle strijd en alle tranen
Alle stille pijn verdwijnt
En de wereld lijkt voor eventjes
Normaal te zijn

GEDOOPT

Jij bent van mij zegt vader
hij bracht jou in de kerk
van hem, voor nu en later
het is zijn wonderwerk

jij bent als pasgeborende
onwetend van zijn macht
je mag hem toebehoren
het is zijn wonderkracht

jij mocht de doop ontvangen
je draagt gods watermerk
je ouders kregen dit verlangen
het is zijn liefdeswerk

gedoopt in de drie-eenheid
van vader, zoon en geest
van alle zondenlast bevrijd
op weg naar het eeuwig feest.

IK WENS JE

Ik wens je twee stevige voeten,
Om door het leven te gaan.

Ik wens je twee stevige handen,
Om anderen bij te staan.

Ik wens je een mond,
Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.

Ik wens je twee heldere ogen
Om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zul je altijd weten, de weg die je volgen moet.

Ik wens je een liefdevol hart toe.
Een hart dat mensen bemint.

Maar vooral veel zegen.
Wordt heel gelukkig lief kind.

JE BENT GEDRAGEN OM VERLOST TE WORDEN

gekomen om te gaan

De streng die je bond aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden om je te laten leven.

Je bent geen bezit. Wij hebben jou niet jij hebt ons,
om je te leiden, te beschermen, te bewaren voor angst
om te zeggen dat we niet bang zijn
als het onweert en met je te zingen in de nacht.
wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven
we mogen je gadeslaan, terwijl je speelt
en naar je lachen, terwijl je verloren bent
in wat je ziet en doet.

We zien je langzaam worden wat je bent
we houden de weg open naar je geluk
en trachten te verhinderen dat je wordt wat je niet zijn kunt.

Je hebt veel te vragen. Als je naar God vraagt,
vertellen we van Jezus. Als je naar de dood vraagt,
vertellen we van het leven. Vraag je waar je vandaan komt,
dan zullen we zeggen: uit de wereld der liefde.

Je mag ons eenmaal verlaten. Je bent er om dat te doen
Al wat wij voor je doen is voorlopig. Je moet ons niet worden.
Je moet jezelf worden. Je moet worden waarheen je wijst:
Je eigen wonder

We hopen voor je, altijd. Je verschijnt in onze gebeden.
We hopen dat je blij zult worden, levend in de schepping
Wandelend in licht.

WELKOM KLEINE MENS

Jij bent een wonder van teerheid,
Een zucht van leven,
Een roze dageraad,
Die licht aan de hemel spint.
Bemind, al voor je eerste schreeuw,
Gekoesterd en gedroomd,
Brandpunt van liefde.
Ja, je bent welkom, slapend mysterie,
Spartelend geheim, dat onze dagen en nachten
overhoop zet met jouw handje in onze hand,
Dromen wij van een wereld van vrede voor jou,
Waar in de bloem van het geluk zal ontluiken.

....., je bent welkom!

WELKOM

Welkom kleine mens
Welkom klein wonder
Je bent de vervulling van een wens,
ook in Gods oog ben je bijzonder.

Welkom!
Welkom in ons midden.
Welkom op deze aard.
We willen om Gods zegen bidden,
jouw leven is ons alles waard.

Welkom!

TWEE HANDEN

Zei de kleine tot de grote hand:

He, grote hand, ik heb je nodig, want bij jou ben ik geborgen. Ik voel je hand wanneer ik wakker word, en je bij me bent, Wanneer ik honger heb en jij me voedt, wanneer je helpt als ik een toren bouw, wanneer ik met jouw hulp mijn eerste pasjes zet, wanneer je bij me komt als ik wat angstig ben. Kom, blijf bij me en hou me vast

En zei de grote tot de kleine hand:

He, kleine hand, ik heb je nodig, want je hebt me gegrepen. Dat voel ik als ik veel voor jou mag werken, als ik speel en lach en dol met jou, als ik met jou kleine wonderbare dingen nieuw ontdek als ik je warmte voel en van je hou, en als ik merk hoe ik met jou weer bidden kan en danken. Kom, blijf bij me en hou me vast.

BIJZONDER

Jullie zijn zo waardevol en bijzonder
een ongelooflijk wonder
Alles om jullie heen kleurt in zachte tint
jullie lieve oogjes en jullie lach
jullie jonge leven dat net begint
Jullie zijn een prachtig stukje van de wereld
Een heel bijzonder mens
Heel veel geluk en liefde is wat ik jullie wens

ZOMAAR

Jouw kind,
maar geen bezit.
Volkomen afhankelijk,
volkomen vrij.
Niet gemaakt
maar geschapen.
Een gebaar
van de Schepper.
Geluk je zomaar
in de schoot gevallen.

THUIS

Zoals je bij ons past
dat kan geen toeval zijn.
Zoveel ligt nu al vast.

Je wereld is nog klein,
alles nog in 't verschiet,
veel vreugde en veel pijn

maar hier, in ons gebied,
zijn wij er om te zorgen
dat je vooral geniet

BESTAANSRECHT

'De wereld wacht op kinderen.
Geen mens wordt tevergeefs geboren.
Je hebt een naam en een gezicht

en wie weet wat voor gaven.
Jij ligt daar maar en pruttelt
alsof het je een zorg zal zijn

waarheen je leven leiden zal.
Je hebt een naam en een gezicht
en iedereen houdt van je....

IJ KINDJE

Jij kindje
dat zo heerlijk
slaapt
geen weet hebt
van wat
in de wereld
woedt
slaap jij maar
rustig
ongestoord
wij houden stil
de wacht
en bóvenal
is er het weten
dat God
ook jou behoedt

GELUK

Geluk is een mondje
dat zuigt en dat pruilt;
mijn oren gespitst
als 'k hoor dat het huilt.

Geluk is een kusje,
een knuffel, een lach,
voordat je gaat slapen,
de zon van de dag!

Geluk zijn twee oogjes
zo helder en groot,
zo vraag je om liefde.
'k Zeg: tot de dood!

Geluk is een handje,
hoe kwetsbaar en teer,
gelegd in de mijne,
zijn pijn doet mij zeer.

Geluk is dit kindje
de vrucht van ons twee,
maar dat niet alleen:
de Schepper hielp mee!

DAN ZULLEN WE JE VERTELLEN:

Als jij aan ons vraagt: 'Waar kom ik vandaan?'
dan zullen wij zeggen: 'Jij komt van de liefde!'

Als jij dan wil weten wat liefde is, dan zal ons antwoord zijn:
'Dat weten wij ook niet precies, maar ze laat zich ontdekken!
Je komt haar wel tegen; het meest in en tussen mensen.

Wij zullen je ooit vertellen dat de liefde mensen kracht geeft,
dat zij mensen geduld leert en mild maakt,
we zullen je zeggen dat liefde bescheidenheid brengt en niet dwingt;
zij nodigt uit, daagt uit, maar eist nooit.

Als jij ons dan op een dag vraagt waar de liefde vandaan komt,
dan zullen wij antwoorden: 'Dat weten wij ook niet,
maar wij vermoeden en geloven dat er een God bestaat
die groter is dan wij, mensen.

Wij zullen je de oude en nieuwe verhalen vertellen
over mensen op weg, van nu en lang geleden,
zich bewust wordend van een God, en dat tot richting koos.
Wij zullen je deze verhalen voorlezen
de verhalen over een God en mensen op weg die zo samen willen
leven.

Wij willen je wijzen op die ene zoon van een volk onderweg
die God zijn Vader noemde en in die geest voor gerechtigheid koos.
Hij wist van geen wijken, zelfs al kostte hem dat zijn leven.
In hem herkennen mensen de liefde tussen God en mensen
'Zo vader en moeder, zo zoon' zeiden ze,
'deze Jezus van Nazareth is zoon van God!'

We zullen je vertellen over mensen die Jezus als voorbeeld zien
en laten je merken dat zijn manier van leven ons motiveert.

En als je ons ooit vraagt: 'Waarom ben ik gedoopt?'
dan zullen we jou dit alles vertellen!

NIEUW LEVEN

Het is haast niet te geloven
dit kindje, nieuw begin
wij kijken als met kinderogen
verbaasd, verwonderd, dankbaar, blij

jij bent nog nieuw op aarde
je bent er nog maar net
en nu al heb je van die aarde
een stukje in het zonnetje gezet

vandaag zijn wij gekomen
met mensen bij elkaar
we bidden voor je 'lieve Heer
bewaars dit mensenkindje
jaar na jaar'

wat water, een zegenende hand
beloven: je bent nooit alleen
altijd mensen die voor je zorgen
altijd mensen om je heen

het is haast niet te geloven
dit kindje, nieuw begin
wij kijken als door kinderogen
verbaasd, verwonderd, dankbaar, blij!

NAAM

Je mama en je papa
gaven je een naam
een naam
die helemaal
van jou zal zijn

nu, bij het dopen
noemen wij jou
bij die naam

het water
op je hoofdje
bevestigt dat
en zegent jou

er wordt gezongen
kindje lief:
God blijft je trouw!

WIJ HEBBEN GOD GEDANKT

Wij hebben God gedankt
om jóu
zo mooi, zo gaaf geboren
nu vragen we aan God
die jou heeft uitverkoren
bescherm, behoed ons kind
bewaars dit stukje hemelgloed
wat er ook mag gebeuren
schenk het een leven
en een wereld vól met kleuren!

JIJ

Je bent gedoopt
en rondom jou
wordt blij gezongen
het water op je hoofdje
is nog nat
en samen
met een lichtstraal
door de ramen
wordt er om je heen
een glans geweven
jij klein leven:
een parel
in Gods hand

LEVENS WONDER

Uniek ben je
mensje van mij
vanaf jouw prille begin
heeft mijn leven
een heel diepe zin
is het van grote waarde
uniek ben jij
mensje van mij
op de morgen
van een nieuwe dag
werd jij geboren
jij
groot
levenswonder!

LIEF KIND

Je neemt de wereld
in je op
de wereld
die nog veilig is
en klein
met mensen
om je heen
die van je houden
lief kind
we wensen je toe
dat je door niemand
ooit beschadigd wordt
maar leven mag
in vól vertrouwen
en je ervaren mag
- later -
dat het goed is
er te mogen zijn!

LEVENSLANG

Levenslang
zullen we van je houden
levenslang ben je van ons
toch weten we
als je groter groeit
en écht groot zult zijn
- láter -
dat wij afstand
van je moeten nemen
en zeggen zullen:
lief kind van ons
we laten je vrij!

in vol vertrouwen
weten wij:
Eén is er áltijd bij!

TIJD

Ik neem
even de tijd
om naast je te staan
je te ontmoeten
je te zien
op de weg
die je gaat

Ik neem
even de tijd
om je in stilte
te bewonderen
te genieten
van jouw spel
zómaar gespeeld

Ik neem
veel tijd
om dankbaar te zijn
dat elke nieuwe dag
een feest is,
dat je er bént
voor mij!

HET WONDER IN DE MENS

Kijk naar de mens en zie het wonder in hem
Zie je het niet, kijk dan nog eens,
en nog eens, en nog eens.
En als je goed kijkt, kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt, het spreekt, het kijkt,
het luistert, het lacht en het raakt je aan.
het groeit en het zegt iets van liefde
Zoiets groots als een mens moet voorbestemd zijn,
voor iets dat van een ander, hogere orde is
dan het leven op aarde
Kijk naar de mens en zie het wonder.

WELKOM

Welkom

In de wereld van alle dag,
in het licht van de gele zon
in het hart van de mensen
in het blauw, het groen
van de wereld om je heen.

Dat je elke morgen
Verwonderd mag zijn en dankbaar
Voor het licht van de dag
Dat mag juichen
Omdat je ogen zien, je benen lopen.
Dat je mag zingen
omdat je hart klopt.

Dat je mag lachen en genieten
Van de kleinste en gewoonste
Bloemen op je levensweg
Welkom

In deze wereld
Begroet haar met wat in je is,
En maakt haar mooi!

Gedragen ben je negen maanden

Veilig bij je moeder Wonderlijk, warm en zacht
Tot dat je klaar was om te komen.

Gedragen door handen, die zich
Beschermend uitstrekten
Toen je hulpeloos in deze wereld kwam.

Gedragen mag je weten
Schoonwassen, veilig en wel,
Door hem, die nu en voor altijd
Ook voor jouw vader wil zijn

Kom maar kindje houw handje in die van mij,
In mij begon jouw leven en samen verder leven wij.

Kom maar kindje langs jouw hobbelige levenspad,
Over nergen en door dalen, soms zwaar,
maar samen redden we dat.

Toe maar kindje, trek je hand voorzichtig terug,
Probeer je eigen stapjes te doen al is het wankel en niet zo vlug.

Ga maar kindje, weet dat ik van je hou
Heb je het moeilijk en heb je me nodig, pak dan mijn hand,
Dan help ik jou.

Gedragen ben je negen maanden
Veilig bij je moeder.
Wonderlijk, warm en zacht
Totdat je klaar was om te komen.

Gedragen ben je negen maanden
Veilig bij je moeder
Wonderlijk, warm en zacht
Totdat je klaar was om te komen

Gedragen mag je weten
Schoon gewassen, veilig en wel,
Door hem, die nu en voor altijd
Ook jouw vader wil zijn

Gedichten uit ht doopproject
Gedichten van Jeanine

WIJ DRAGEN JE OP HANDEN

Kind wij dragen
je op handen
naar het water
van de bron,
want jouw leven mag
niet stranden,
niet vergaan in het
waarom...

GELOOF MAAR NIET ALLES

god is groot, zeggen ze
god heeft een baard, zeggen ze

god is een man, zeggen ze
die alles kan, zeggen ze

maar volgens mij is god juist e
heel klein
hoe kan hij anders diep in mij zijn?

en als god alles kan en hij is zo groot
waarom gaan er dan wel eens mensen dood?

een heel oude man, nou, dat hebben ze mis
ik denk dat god zo sterk als mijn mama is

misschien kun je alleen maar zeggen:
dat god te groot is om uit te leggen!

maar ja, dan kan hij mijn hart weer niet in,
en zijn we weer terug bij het begin!

god is een geheim, denk ik
maar god bestaat, voel ik
waar ik ook ben, hoop ik
is god bij mij, geloof ik

JIJ HEBT EEN NAAM

Jij hebt een naam waarin je woont,
waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.

Jij hebt een naam, je bent een naam,
daar kom je zelf in voor,
een naam die met jou mee zal gaan
je hele leven door.

Met andere woorden (NZV/Callenbach) lied 28

Je hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal
dicht bij de naam van God.

Jij bent een naam voor iedereen
die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen
zo kun je verder gaan.

Lied 77/tekst uit Geroepen om te zingen (Narratio)

WIEG

Geur van honing
en jonge melk,
van een nestdiertje
dat slaapt.
Een ademhalen van dons,
En speurbaar
aan de neusvleugels
de geur van wat gebeurd is:
geboorte,
geheim.

EEN KIND VAN DEZE TIJD

Ik ben een kind zoals je ziet
Ik ben een kind, maar toch ook weer niet
Mijn aardse bestaan vind ik niet altijd fijn
Veel te bekrompen, veel te klein

Ik ben een kind zoals je ziet
Maar een heleboel mensen begrijpen me niet
Niemand luistert naar mijn verhaal
Men beschouwt me als een vreemde en niet normaal

Ik ben een mens zoals je ziet
Maar mezelf zijn, dat mag ik niet
Ik blink uit in ongrijpbaar voor anderen
Met als gevolg dat iedereen mij steeds wil veranderen

Ik ben een kind uit het aardse paradijs
Een nieuweling, maar het leven hier brengt me van de wijs
Ook al geef ik steeds een duidelijk signaal
Ik spreek blijkbaar een andere taal

Ik ben een kind met een eigen gezicht
Mijn blik is op de wereld gericht
Help me om me in mijn missie te begeleiden
Zodat ik langzaam in mijn kracht kan glijden

WIJ DRAGEN JE OP HANDEN

Kind wij dragen je op handen
naar het water van de bron,
want jouw leven mag niet stranden,
niet vergaan in het waarom...

Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
in de hoge hemel staat er,
dat je kind van 't licht mag zijn....

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je niet meer alleen....

Water, water, laat het stroken,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin...

Opgenomen en verbonden
met de naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en wordt niet uitgewist....

IETS MEEGENOMEN

Je hebt iets uit de wereld meegenomen.
Je hebt iets van een engel meegebracht.
We zien het als je rustig ligt te slapen.
Daar in je wiegje midden in de nacht.

We hopen wat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan.
En dat dat beetje paardijs van boven
je hele leven met je mee zal gaan.

MENSENKIND

Wonder – wat wij zien maar niet verstaan
Welk een groot geheimenis jong geboren leven is.

Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat
wil je door een wereld trekken
waarin goed en kwaad bestaat
Al vanaf je eerste schrede bidden wij
dat met je gaat die ons geest en adem geeft
en ook jou geschapen heeft.

Hoeveel liefde wij ook geven en hoe weerbaar jij ook wordt.
kwetsbaar zal je altijd blijven
mensenmacht schiet toch tekort.
Door de doop word je opgenomen
kind van mensen, kind van God
in de kring hier om je heen leven kun je niet alleen.